

Rowwen Heze – VLINDER

fragmenten vertaald uit het Limburgs

Elke boom en elke struik stond stil
Een wolk dreef dreigend
alsof ze zeggen wil
“Ik hou de waarheid tegen
zolang als nij dsat lukt
Tot het moment dat alles openbreekt”

....

Met de pyjama in een tent.
Elf jaar en al een grote vent
‘Hoef niks meer te leren, weet het allemaal allang
Alleen het onbekende maakt hem bang

....

Ergens gaat de telefoon
Het klinkt anders, harder dan gewoon
De hond loopt weg, hij draait zich om
(...) en staart naar een dorp dat een geheim bewaart

Copyright – Rowwen Heze